

Martin Widmark

# Drömmarnas park

  
Lindskog & Ullén Förlag  
[www.lindskogforlag.se](http://www.lindskogforlag.se)  
Stockholm 2009

© Text: Martin Widmark  
© Bild: Marco Trisorio  
Grafisk form: Cecilia Lindskog

Första upplagan, första tryckningen  
Tryckt i Lettland 2009  
ISBN 978-91-85311-25-5

Illustrationer av Marco Trisorio

  
Lindskog & Ullén Förlag



Nu ska du få höra en saga som handlar om en mycket märklig plats. Det är ett ställe där nästan allting kan hända.

I en stor brusande stad finns nämligen en park. Först kan det vara svårt att upptäcka den, men tittar du lite noggrannare kan du se något grönt – precis bakom de där stora husen vid bron. Parken heter Drömmarnas park.

Träden i Drömmarnas park är mycket äldre än husen i staden där utanför. Och det sägs att det en gång i tiden levde en ande någonstans bland allt det gröna. Men kanske är det bara en gammal saga, för ingen verkar ha sett den där anden på riktigt.

När man går in i parken försvinner bruset från staden mer och mer. Då kan man istället höra fåglarna sjunga. Och gräsmattorna är så gröna och mjuka att man vill ta av sig skorna och springa barfota.

Men vem är det som kommer där borta? Han ser arg ut.

– Det är förbjudet att gå på mina gräsmattor! skriker han.

Det är parkvakten, farbror Natael.





Ser du fontänen? Den där med kvinnan som håller i två urnor. Där kan man kasta ett litet mynt i vattnet. Sedan får man önska sig något. Det är därför den här parken heter Drömmarnas park.

Men titta! Bakom fontänen gömmer sig två barn. Det är Ruben och Rebecka. De kommer hit varje dag och leker. Och de har lärt sig att hålla sig undan från parkvakten.

– De var nära ögat, säger Ruben när farbror Natael har passerat deras gömställe.

– Kom! säger Rebecka. Vi hittar på något!

Ruben och Rebecka springer bort till en kulle. De leker att de bestiger världens högsta berg. De kämpar på, och till slut har de nått toppen. En lång stund står de på kullen och blickar ut över världen.

– Kan du se honom? frågar Ruben.

Rebecka skakar på huvudet. För det är nämligen så att när Ruben och Rebecka leker i parken letar de alltid efter någon. Kanske har du redan listat ut vem det är? Just det. De letar efter anden. Någonstans bland träden och buskarna ska han ju finnas. Och tänk om de fick träffa honom!

