

Ann Ståhlberg

Ljusharen

Dikter

Av Ann Ståhlberg har tidigare utgivits:

Döden och sybehörsaffären 2002 (Kolibri)
Himlen över Backebo 2016 (Smaksak)



Lindskog & Ullförlag
www.lindskogforlag.se
Stockholm 2023

© Ann Ståhlberg 2023
Omslag: Lennart Lindskog
Grafisk form: Lennart Lindskog

Första upplagan, första tryckningen
Tryck: ScandBook, Falun 2023

ISBN 978-91-89296-00-8

En så ihärdig koltrast
som inte tar hänsyn till
att jag har en stor skuld
att betala av på
utan slösar med sina fraser
som om morgonen vore min.

I

Jag vill gärna ha någon att höra ihop med.
Vi ska ju ändå skiljas snart
och det har redan börjat med glömskan
som äter på minnena
och där jag bor nu har det flyttat in
nya unga människor som ser rakt igenom mig
mot framtiden.

Så jag söker dig
som vill sitta på bänken under trädet
och invänta Ljusharen.

Du lämnade mig
fast jag visste precis
vad vi hade i frysen
från torskpaketen längst in
till påsarna med förvälld svamp
i lilla facket

och jag hade reda på födelsedagarna
och skrev upp vad vi skulle plantera.

Det sista du fick med dig
var en kasse med tvätt
struken och vikt.

Fortfarande händer det ibland
när jag drar ut cykeln ur stället
att den kommer av gammal vana
den lilla glädjevågen
vilsen nu
utan strand.

Någon skulle kunna gifta bort oss
med varandra
och på nätterna lär vi oss
att älska från början
och vi skalar försiktigt av varandra
rädslan och förhoppningarna
och kvar blir bara du och jag
och glädjen
som vi går ut och går med sen
på morgonen
så att den får springa lös i skogen.

Håret är lortigt
lera på kängorna
åt kraftströmming
måndag femte mars
noppig yllekappa
och issörjan gulgrå på Fyrisån.
Jag cyklar här året om
medan du går ifrån mig
men cykellysena håller.
Den lilla dynamon är starkare
än kärleken.